

*Jaargang 40 nr.9 mei 2015*

*<http://www.kwbheusden.be>*

## ZONDAG 7 JUNI PLANNINGSVERGADERING MET ONTBIJT

Op zondag 7 juni om 8u30 houden we onze planningsvergadering. Ieder jaar opnieuw steken we na een verkwikkend ontbijt de hoofden bij elkaar. Geen vermoeiende debatten of discussies, gewoon de fantasie even laten werken en brainstormen. Ieder kwb lid is welkom om te denken en beslissen over hoe ons programma er volgend jaar gaat uitzien. onze kalender van de voorbije jaren een heeft gevolgd zal merken dat er telkens hier en daar een nieuwe activiteit wordt toegevoegd. Meestal ontstaan zulke ideeën tijdens de planningsvergadering. (dit hoeft daarom niet altijd zo te zijn) Zit je met een of denk je nuttige tips te hebben voor ons, twijfel niet, laat het ons weten. Beter is natuurlijk dat je je eigen idee uit de doeken komt doen op zondag 7 juni.

Wij zouden je zeer graag willen verwelkomen om 8u30 in het feestzaaltje van De Kring. Gelieve een seintje te geven aan onze voorzitter Romain Beerten 0496.52.07.02 indien je komt meedenken. Tot dan



wat  
mee

Wie  
beetje



idee

## SCHREMKE SCHIETEN K.W.B. woensdag 13 mei

Plaats: Vrije Lagere School "De Brug" Brugstraat 16

Inschrijvingen vanaf 18u30, men kan ook vooraf inschrijven

Wedstrijden beginnen om 19 uur

Elke ploeg bestaat uit 3 spelers die men ter plaatse kan samenstellen

Parking: Inrit langs Kerkenblookstraat ofwel in de Kloosterstraat.

Inlichtingen bij Eddy Webers tel. 011/424654

### *KERMIS BARBECUE*

*ZATERDAG 27 JUNI*

*VANAF 17U00*

*Speelplaats De Brug in de  
Brugstraat ...*

*Meer nieuws en een  
inschrijvingsstrook volgen in  
Leeft van juni. De werkgroep  
begin mei samen en dan geven  
(leggen) we er weer een lap*

*Ideeën zijn steeds welkom. We zijn wel niet van  
om een jaarmarkt te organiseren*



*de  
komt  
op.  
plan*

# Foto-wandel-zoektocht

Formulieren (2,50 euro) zijn verkrijgbaar bij

- Jans Gilbert, Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder
- Klaus Neumann, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder
- Eetcafe De Kring.



Maar opgelet :

- Het onderwerp op foto R ziet er ondertussen ietjes anders uit. Er hangt een ander tekstbordje.
- Het onderwerp op foto P heeft een likje verf gekregen en heeft een mooie rode kleur.

De prijsuitreiking heeft plaats op zondag 14 juni om 17 uur in het feestzaaltje van De Kring.

Veel plezier.

## Geachtenisviering vrijdag 8 mei

Naar jaarlijkse gewoonte houden we weer gedachtenisviering op vrijdag 8 mei. In deze viering herdenken we alle overleden kwb-ers van het voorbije jaar. Iedereen is welkom om samen met de familieleden even stil te staan bij het verlies van een dierbare.

Afspraak in de kleine feestzaal van de Kring op vrijdag 8 mei om 18.00 uur

*Gouden* momenten  
kostbare *herinneringen.*

# KWB MOEDERDAG EETDAG

Zondag 10 mei van 11u30 tot 14u00 Kuipershof



**De deadline om in te schrijven is afgelopen op 1 mei.** De laatste afspraken gebeuren tijdens de bestuursvergadering van maandag 4 mei.

Toch herhalen we nog eens uitdrukkelijk dat inschrijven nieuw is vanaf dit jaar. Op een gezonde maaltijd en verrassingen voor de mama's kunnen jullie toch weer rekenen.



Er waren enkele fouten op de inschrijfstrook geslopen. Het artikel in de Leeft van april was echter correct. Koen, Marc en Alain hebben nog kaarten en zullen jullie helpen bij het invullen.

**Het menu voor 12 euro** ( t.e.m. 12 jaar = 6 euro) **bestaat uit een soep \* hoofdschotel \* dessert.** Aperitief - wij zorgen voor een lekkere cava, aperol, wit wijntje ... - en andere dranken zijn bij te betalen.

Koen Vandecruys      Garenstraat 10      0478 662635

Marc Bijloos      Geenrijt 73      0479 545575

Alain Jans      Poorthoevestraat 1/4      0474 749154

# Wijndegustatie maandag 11 mei '15

## Een gezellig avondje Spanje

Feestzaaltje van de Kring om 20 uur

- 8 euro inkom (10 niet-KWB)
- Voorinschrijven
- Een schuimwijn
- Enkele witte wijnen
- Enkele rode wijnen
- Verse paella en tapas na de



degustatie.

We nodigen geen voetbalkenner uit, want het Spaanse super-elftal is een beetje over zijn hoogtepunt heen...

De wijnen echter ...

Een wijnkenner/importeur komt vertellen over enkele Spaanse wijnen, spannende avonturen en geschiedenis over de wijngaarden expliceren, hoe van een wijntje genieten, waar op letten bij aankoop, passende hapjes, kaasje, stokbrood ...

Vorig jaar werd de degustatie voor de eerste keer georganiseerd en werd dit erg geapprecieerd om zijn lekkere wijnen en originele hapjes. Dit jaar proberen we beter te doen !!



### Inschrijven is Betalen bij:

Wie zijn gsm en/of emailadres correct invult maakt kans op gratis inkom

Stefan Aerts Noordberm 4 0474 354321 [stefan@kwbheusden.be](mailto:stefan@kwbheusden.be)

Alain Jans Poorthoevestraat 0474749154 [alain@kwbheusen.be](mailto:alain@kwbheusen.be)

Romain Beerten Schaapsweg 97 0496520702 [romain@kwbheusden.be](mailto:romain@kwbheusden.be)

In samenwerking met onze leden Bart & Inge en hun drankenhal Hauweycken.





*Niet  
maar*

*op*

## KOMEN PROEVEN IN HET ECHT

Iedereen kent het programma wel op zender Vier waar 4 ‘hobbykoks’ om beurten elkaar thuis uitnodigen en een volledige diner uit hun mouw schudden. Op **zaterdag 10 oktober om 18u30** organiseren we iets gelijkaardigs ...

Verras 2 kwb-koppels met een lekker hartig bordje met hapjes en een drankje. Jullie brengen dan ook een bezoekje op 3 andere plaatsen ...

Maximum 21 kwb-koppels schrijven zich in voor deze activiteit: een fiets-/autotocht door Heusden-Centrum met 4 stopplaatsen. Eén stopplaats is bij jullie thuis en komen er 2 koppels op bezoek. Elk uur moeten jullie op de volgende stopplaats zijn. Dit adres krijgen jullie op het laatste moment. Wel wordt vooraf ieder verwittigd wanneer jullie stopplaats aan de beurt is.



met  
wordt

Elk koppel heeft een ander traject en zit nooit dezelfde mensen aan tafel. Na 45 minuten afgerond. Om 19u30, 20u30 en 21u30 wachten de volgende haltes.

Enkele afspraken:

Voorzie voor elke deelnemer een bordje met enkele gerechten ter grootte van een voorgerecht. Maak eenvoudige gerechtjes/hapjes die weinig bereiding vragen als de gasten aankomen. Let op met alcohol = kleine porties. De recepten van alle gerechten worden verzameld en iedereen ontvangt achteraf een exemplaar.

Tip! Maak een kleine portie van je lievelingsgerecht, familiegeheim, tante uit Spanje, ...

Er wordt nog afgesproken wie van elk bordje een foto maakt ...

Praktische info ontvangen jullie het weekend voor KOMEN PROEVEN.



## KOMEN PROEVEN IN HET ECHT

Inschrijven:

Per koppel (of gelegenheidsduo) 5 euro is ingeschreven

Bezorg je naam gsm en email vóór 1 oktober bij

- Diane Timmers Merelstraat 46      0478/27.58.61  
[timmersdiane@hotmail.com](mailto:timmersdiane@hotmail.com)
- Romain Beerten Schaapsweg 97      0496/52.07.02  
[romain@kwbheusen.be](mailto:romain@kwbheusen.be)



*Deze activiteit was oorspronkelijk voorzien voor zaterdag 6 juni ...*

## Verslag van het 27ste jaar KWB – overdag. “Deel 5 ”

05/03/15      **Bezoek aan de bib.**

Het was niet alleen een bezoek aan de bib maar ook een lezing over nieuwe digitale trends en communicatiemiddelen door Ilse Deprez. Als in vorige eeuwen atleten naar de Olympische spelen gingen dan namen ze van thuis een reisduif mee. Door het dier een gekleurd lintje rond een poot te doen voor men het terug los liet wisten ze thuis of hun atleet goud, zilver of brons gewonnen had, soms maanden voor de atleet terug thuis was. Een goede honderd jaar geleden werden de brieven en het geld dat door de post moest vervoerd worden, nog van de ene stad naar de andere vervoerd met de postkoets, een door paarden getrokken kar zoals we dat kennen uit oude films. Toen er in de nacht van één op twee augustus 1901 steenkool ontdekt werd in As bij Genk moest de boormeester de volgende morgen naar het telegraafkantoor in Maastricht gaan om een telegram te doen naar André Dumont Leuven. Telegraaf, telefoon en radio zijn van de 19-de eeuw maar waren zeker niet algemeen verspreid. De T.V. is van de 20-ste eeuw. De eerste elektronische computers de Eniac en de Harvard Mark I waren van het einde van W.O. II en waren zo groot als enkele klaslokalen samen. De computers werden al een stuk kleiner toen in 1947 de transistor werd uitgevonden. De eerste chips werden in computers ingeplant in 1974 en vanaf dan werden ze altijd maar kleiner. De eerste P.C. is van 1983 en de GSM heeft zijn intrede gedaan in 1990. Na het plaatsen van de GSM-masten rond 1993 is het razendsnel gegaan. Vanaf 1997 konden we iets opzoeken op Google, in 2004 zaten we op Facebook, in 2007 zijn we de iPhone gaan gebruiken, gevolgd door de iPad in 2010. Vandaag kan je, aan de andere



kant van de wereld, digitaal “Het belang van Limburg” lezen en we vinden het een heel normale zaak. In 2014 hadden 92% van de gezinnen in Vlaanderen internet, 79% hebben een laptop, 52% hebben een GSM en 57% hebben een Smartphone. Op dit ogenblik is het werkelijk op hol geslagen, het nieuwste snuffje van vandaag is morgen verouderd. Digitaal is het nieuwe normaal of is er nog



iets “normaal”? Men spreekt over Phone Block, dynaudio AIR, airbnb en Apple watch, een slim uurwerk dat ter zelfde tijd mini computer, GSM, GPS en weerstation is. Men kan er ook nog je hartslag en je gezondheidstoestand op nagaan en wat dacht je, je kan er ook nog op zien hoe laat het is. Voor mij is wel de fundamentele vraag, hebben wij dit allemaal nodig? Worden we door handige reclamemakers gedwongen om met deze hype mee te gaan en in deze consumptie maatschappij mee te marcheren want ze overtuigen ons dat het allemaal toch zo noodzakelijk is. Zijn we hopeloos verouderd als we deze gadgets niet hebben?

De rondleiding in de bib was het tweede deel van het programma, we kregen een overzicht op de drie etages in de vernieuwde bibliotheek. Sommigen onder ons herinnerden zich nog de eerste “boekerij” in Heusden, opgericht in 1909 in een klein lokaaltje in het patronaat, zie foto. Het gebouw stond toevallig op de zelfde plaats als de huidige bib. Toen eind van de jaren vijftig, er een nieuwe “boekerij” gebouwd werd, de bovenverdieping van het huidige politie gebouw, werkte er één fulltime; Henri Put. De uitgeleende boeken werden met de hand ingeschreven op kaarten en zondagvoormiddag werd hij bijgestaan door enkele vrijwilligers, die hij geronseld had onder de chiroleiders. Ondertussen bestaat “de boekerij” niet meer maar is het de bibliotheek, kortweg de bib, dat klinkt chiquer en er wordt ook wel meer uitgeleend dan boeken. Er werken een 25-tal mensen die goed hun bezigheid hebben. Ze zijn nochtans bijgestaan door allerlei snuffjes van hierboven, de uitgeleende boeken moeten niet meer met de hand opgeschreven worden en de teruggebrachte boeken worden automatisch ingelezen door een computer. Het opzoeken van een boek kan gebeuren op auteur, op titel, op het eerste woord van de titel en op trefwoord, allemaal snuffjes van onze huidige generatie en door de computer ondersteund, maar als de stroom uitvalt zitten we hopeloos in de patatten. Als ik dit nuchter beschouw vind ik dat Henri Put een standbeeld verdient want hij wist al deze zaken vanbuiten en bij hem viel de stroom nooit uit. Niettegenstaande deze laatste bedenking hadden we een zeer leerrijke en aangename voormiddag en ik denk er aan om volgend jaar mijn krantenabonnement op te zeggen en elke dag, in een aangename sfeer en met een gezellige babbel, een van de vele kranten te gaan lezen in de Bib.

## 12/03/15      **Daguitstap naar Antwerpen.**

Antwerpen, de stad aan de stroom met “het MAS”, het museum aan de stroom. We vertrokken 's morgens om 8u30 aan “de Kring” onder een stralende lentezon, de dag kon van dan af al niet meer stuk. Rond 10u00 werden we verwacht in “Het Kerkschip” voor een tas koffie en een koffiekoek. Niettegenstaande de gebruikelijke files waren we nog redelijk op tijd. Het kerkschip is een betonnen schip dat Nazi Duitsland in 1943 liet bouwen in Rotterdam. Het zou een bevoorradingschip worden dat tussen Engeland en Frankrijk in het kanaal moest varen. Het grote voordeel van een betonnen schip was dat drijvende bommen die met magneten waren uitgerust niet aangetrokken werden door deze schepen. Door allerlei sabotage daden is het schip nooit af geraakt en is het na de oorlog als oorlogsbuit overgedragen aan België omdat het ondertussen voor verdere afwerking in Antwerpen lag. Na vele omzwervingen is het uiteindelijk terecht gekomen op de plaats waar het nu ligt, in het Houtdok. Het werd door schippers en gepensioneerde schippers omgebouwd tot het kerkschip. Er is op het schip een grote en een kleine kapel voor alle kerkelijke rituelen, er is een tentoonstellingsruimte met de geschiedenis van de scheepvaart, er is een gezellig café en men kan er ook nog lekker eten. Er zijn op de boot begraafmissen, doopsels en huwelijksplechtigheden, maar er hangt op het schip vooral een geest van geborgenheid en samenhang, niet alleen onder de schippers maar ook voor de gewone stervelingen zoals gij en ik. Na de rondleiding hadden velen het gevoel; als ik nog eens naar Antwerpen kom, dan kom ik hier zeker nog eens terug, om er naartoe te rijden geef je in je GPS beter “Mexicobruggen” in omdat er meerdere houtdokken zijn. Na de gidsbeurt hebben we op de boot ook gegeten, het Belgische topgerecht “ stoofvlees met frieten” en iedereen was er vol van. Met een gevulde maag en na een gezellige babbel hebben we het “RED STAR LINE MUSEUM” bezocht. De plaats aan de Schelde waar honderdduizenden Europeanen, Belgen en anderen, de boot hebben genomen naar Amerika. Het museum geeft een zeer goed beeld van wat migranten meemaken voor ze vertrekken om met hun gezin een betere toekomst te hebben. Het museum bundelt een schat van verhalen en getuigenissen maar achter elk verhaal zit een mens van vlees en bloed die het heeft meegemaakt. Vervolgens bezochten we “Het MAS” een van de pronkstukken van Antwerpen. Tot het tiende verdiep kon je met de roltrap

naar boven en er waren meerdere interessante tentoonstellingen maar de meesten kozen om door te gaan tot op het dak omdat je daar een zeer mooi overzicht krijgt van “De stad aan de stroom”. Je kon kijken van het sportpaleis tot Sint Anneke op de linker oever, men zag het station, de O.L.Vrouwentoren, de Boerentoren en men had stroomafwaarts een zicht tot zeer ver in de haven en dat onder een stralende zonnehemel. De laatste stopplaats van de uitstap was Wijnegem, het shoppingscenter, niet om te shoppen maar voor het avondeten “ieder wat wils”. Ik vind dat we een aangename dag gehad hebben en een dikke proficiat aan diegenen die hem in elkaar hebben gestoken.

### **19/03/15 Feestelijke afsluiting.**

Het verloop van de laatste vergadering is stilaan een klassieker geworden. 's Morgens om half acht waren de vrouwen van de organiserende groep, bijgestaan door een paar vrijwilligsters, al druk bezig met tafels dekken en versieren, boterhammen smeren en taarten snijden. Rond half negen moesten ze klaar zijn want dan kwamen de eersten al binnen gevallen want de duiven werden vandaag vroeg gelost. Na een stevig ontbijt kwam het jaaroverzicht op dia's, haarfijn in elkaar gestoken door Charly en met hier en daar een plezante noot. Achteraf nog een stevige consumptie op kosten van de zaak en een losse babbel, meer moet dat niet zijn. Dat was het dan, het **zevenentwintigste jaar van KWB-overdag** zit er op. We hebben er van genoten. Sommigen dronken ervan met volle teugen, zoals aan een frisse pint na een stevige fietstocht op een warme zomerdag. Anderen nipten ervan met goed afgemeten slokjes alsof ze genoten van elke druppel uit een fles Châteauneuf-du-Pape. Maar ieder van ons heeft het beleefd, elk op zijn of haar manier maar met één rode draad door het verhaal, de sprekers en de uitstappen waren goed en voor de gezelligheid en de samenhang daar komen we voor. Good luck, shalom, Grüss Gott, goodbye en tot in november.

Wigo

# FAMILIENIEUWS

## Overlijdens

- Swa Bosmans, broer van Edmond Bosmans, Guido Gezellelaan, tevens schoonbroer van Oscar Maes, Schootstraat en van Louis Lucas, Holleweg
- Jef Deferme, schoonbroer Irma Vandeneynde, Boekterheide tevens broer van Fons Deferme, Obbeekstraat
- Fons Daniels, broer van Jules Daniels, Cijnshof
- Jef Reynders, Oudenaarde (oud bestuurslid), schoonbroer van Jules Daniels, Cijnshof.



**Je kwb-lidkaart is geld waard**

**Winnaar maand mei:**

Ronny Bracke, Kruisvijverstraat.

Waardebou Kermisbbq 1 pers. zat 27 juni



**Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar  
secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39**

**CITAAT VAN DE MAAND**

**Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende,  
door onze vreugden te verdubbelen, en ons verdriet te  
delen.**

**Joesph Eddison**

**TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT** binnen brengen uiterlijk op vrijdag  
15 mei bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95

0479/466247 , e-mail : [j.aerts2@telenet.be](mailto:j.aerts2@telenet.be)

reknr. Kwbheusden BE04 3350 1638 1831

Ledenactie KWB-Heusden

***Kuisen, afstellen gas- en mazoutbranders, kuisen van de schoorsteen en tankkeuring***

- Kuisen Gasketel en afstellen (€ 75)
- Kuisen Gasketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90)
- Kuisen Mazoutketel en afstellen (€ 75)
- Kuisen Mazoutketel + Schoorsteen en afstellen (€ 90)
- Kuisen Schoorsteen (€ 60)
- Keuren Mazouttank (€48,40)

**-PRIJZEN INCLUSIEF BTW .  
-BETALING GEBEURT BIJ “AFLEVERING”.**

NAAM:.....

STRAAT:.....;NR:.....

GEMEENTE:.....

TEL:.....

**INSCHRIJVEN VOOR 31 MEI 2015 BIJ:**

**ROMAIN BEERTEN**

**SCHAAPSWEG 97**

**3550 HEUSDEN-ZOLDER**

**011 42 07 02**

**OF KWB BRIEVENBUS PAROCHIAAL CENTRUM**

**ER WORDT DOOR DE FIRMA GLOBAL HEATING ( VROEGER  
JERITHERM) ZELF CONTACT OPGENOMEN**