

Oze va hit mich oeit verteld da ze, in 't begin da ze getrouwd warre, tamelek rap ne radio haan toen dij uitkwampe en oppe mert kwampe. Da warre zoe grute hotere kiste, zeker zoe gruut as dij fruitkiste dij ze tegewoording vur alles en nog wa gebruike. De ierste daag da ze diè radio haan kwamp ter ès nen aderse mins thuis en diè huurde diè mins dor de radio proate. Diè wist nie moe diè mins zoat dièn doa ant klappe war en diè gonk anne achterkant in dij radiokas kieke moe da dié mins zoat dièn ter huurde. Loater hem ich es hure vertelle euver ien van de ieste minse dij in Heusde nen televise haan. Dij vro van da koppel dij war gewend van heur sjoaves inne keuke anne leuvese stoof uit te doen vur hur sloapkliet aen te trekke, da war zoe wa werremer as oppe sloapkamer. As hunne televise de ierste joare op stond inne keuke daan dorst ze heur doa nemie uitdoeoen want ze dacht dat dij minse dij oppe televise ware heur zage. Ich weet nog wiet war mer da zal ich toch mer nie vertelle. Het es begod gien honnerd joar geleje en kunder och da noa nog veurstelle?



*Ons vader heeft me ooit verteld dat ze, in het begin dat ze getrouwd waren, tamelijk vroeg een radio hadden toen die uitkwam en op de markt kwam. Dat waren zo grote houten kisten, zeker zo groot als die fruitkisten die ze tegenwoordig voor alles en nog wat gebruiken. De eerste*

*dagen dat ze die radio hadden, kwam er eens een oudere man thuis en die hoorde die man door de radio praten. Die wist niet waar die man zat die daar aan het praten was en die ging aan de achterkant in die radiokast kijken waar die man zat die hij hoorde. Later heb ik eens horen vertellen over een van de eerste mensen die in Heusden een T.V. hadden. Die vrouw van dat koppel die was gewoon van haar 's avonds in de keuken aan de Leuvense stoof uit te kleden om haar slaapkleed aan te trekken, dat was zo wat warmer als op de slaapkamer. Als hun T.V. de eerste jaren op stond in de keuken dan durfde ze zich daar niet uitkleden want ze dacht dat de mensen die op T.V. waren haar zagen. Ik weet nog wie het was maar dat zal ik toch maar niet vertellen. Het is (vloek) geen honderd jaar geleden en kun je je dat nu nog voorstellen?*