

De maand februari doe zeeën de boereminse vrugger oog de koatersmoand tege. In dij moand warre de katte krols en de koaters zoaten daan de godganse nacht te janke vur ter ien an hun pieke te rijge. Da war zoe een elendig lewèèt moeda der nie kos va sloape. As



ge ze wegjoeg war het vantèèt e ketier gedèn en bleef het effe stul en daan bego de mizerie van da kattedegekank opnief. Joeng, as ge daan smereges vrug op most vur werke te gen en ge ha gien oeg taw gedèn van da gekank daan war der sanerdaags giene mins. Ich hem oeit va mizerie be menne slof gegoit noa zoe ne koater dièn onner men vinstet zoat te janke. Ich ha al zeve kiere ssssst gezeet en gevlokt en van alles en nog wa gerope mer het war giene avans, he boezjeerde gie leet en ha allien dij kat mer in toeg. Dorenduur war ich zoe opgefokt en hem

ich van kolère menne slof gepakt en ter op gegoid. Toen most ich op men bloete vuut oog nog ne onner want twar zoe wa miezerig wièr en as ich menne slof liet ligge tot smereges daan war diè kleddernoat. Godverdoeme se ellendige koater. Tegewoording be al dij gesneje koaters en gesterelizerde kattinne hedder doa vool minner last vaan en ich dink oog dat de minse tegewoording hen katte sjoaves binnen hoon, da war vrugger het geval nie. De koaters kwampe vrugger, inne tèèt vanne koatersmoat, van tèèt wel vièrtiendag nie ne huis. Va wa da ze lièfde en moe ze euveraal uithonke da wisder nie. Egelek mot ich ierlek bekenne da ze in menne koaterstèèt tuis oog nie altèèt wiste moe dat ich euveraal uithonk en datich oog allien met oeg ha vur dij jong kettekkes. Ich weet nie of ze krols waren maar ich weet wèl dada toeoen op ien koatersmoand nie euver war. Da lieke van "Boer Bavo" die de katjes in het donker kneep is van altèèt, das dienigste moe ich hul zeker van zen.

De maand februari daar zegden de mensen vroeger de katersmaand tegen. In die maand waren de kattinnen loops en de katers zaten dan de godganse nacht te janken om er een aan hun pietje te rijgen. Dat was zo een vervelend lawaai waar je niet kon van slapen. Als ge ze wegjoeg was het soms een kwartier gedaan en bleef het even stil en dan begon de mizerie van dat kattengekank opnieuw. Man, als ge dan 's morgens vroeg op moest om gaan te werken en ge had geen oog

dicht gedaan van dat gejangk dan was je 's anderendaags geen mens. Ik heb ooit van miserie met mijn pantoffel gegooid naar zo een kater die onder mijn venster zat te janken. Ik had al zeven keer ssssssst gezegd en gevloekt en van alles en nog wat geroepen maar het hielp niet, hij bewoog geen lid en had alleen die kattin maar in het oog. Uiteindelijk was ik zo opgefokt en heb ik van colère mijn pantoffel genomen en er op gegooid. Godverdomme se smerige kater. Tegenwoordig met al die gekastreerde katers en gesteriliseerde kattinnen heb je daar veel minder last van en ik denk ook dat mensen nu hun katten 's avonds binnen houden, dat was vroeger niet het geval. De katers kwamen vroeger, in de tijd van de katersmaand, soms wel 14 dagen niet naar huis. Waarvan dat ze leefden en waar ze overal uithingen dat wist ge niet. Eigenlijk moet ik eerlijk bekennen dat ze in mijne jonge tijd thuis ook niet altijd wisten waar ik overal uithing en dat ik ook alleen maar oog had voor die jonge katjes. Ik weet niet of ze in hun vruchtbare periode waren maar ik weet wel dat dit toen op één maand februari niet voorbij was. Dat Liedje van "Boer Bavo" die de katjes in het donker kneep is van alle tijden, dat is het enigste waar ik heel zeker van ben.

Wigo