

Ne zoalige kersemes en ne gelukkige nievejoar an allemaan dié dit liést en egelek oog ane aaner. Tes nog altèèt de gewente dater be nievejoar nen "gelukkige nievejoar" gezeet werd tege al oer kinnissen. Noa al dij der nie direkt zaagt, doa woort vrugger een nievejoarskoart of een kestkoart geschreve, mer da es noa hiel wa minner as vrugger. Doa zen nog nen hieleboel dinge dij veranerd zen tege vrugger. We gonke vrugger Silvester viere va sjoaves en deen daan den hiele nacht door tot smeregès. Om zes ure gonke we daan allemoal gelèèk ne de ierste mes en ternoa gonke we sloape. Ter warre ter dij



inne mes al sliepe want we hemme doa oeit een goi be megemakt. Menne moat dié war in sloap gevalle en Bêr kwamp rond be de kloater vur stulkesgeld, da war vruger zoe. Ber dié stamde zoe es tege menne moat vur

te zegge da ter iets inne kloater most gooije. Menne moat dié schoot wakker mer dié war in zenne druum nog altêêt ant nievejoar wense dink ich en dié riep hul herd dore kerk "Gelukkige Nievejoar". Allemaan ha oos in 't oeg, we schote allemoal in oze lach mer we dorste gien van alle nog omhoog kieke. Menne moat war zoe versutseld da allemaan hum in toeg ha datter direct nog gie klègeld vond vur inne kloater te gooïë. Ber es daan mer doorgegen zonner da ter iets inne kloater gegoid woord mer he ha wel ne "Gelukkige nievejoar" gehad.

Toe-oen we me oos kompanie gestobt zen be nievejoar smereges ne dierste mes te gen hemme ze dij mes om zes ure afgeschafft dink ich want dij bestiet al lang nemie.

Een zalige kerstmis en een gelukkig nieuwjaar aan iedereen die dit leest en eigenlijk ook aan al de anderen. Het is nog altijd de gewoonte dat er met Nieuwjaar een "gelukkig nieuwjaar" gewenst wordt aan al uw kennissen. Naar al diegenen die ge

niet direct zag, werd vroeger een nieuwjaarskaart of een kerstkaart geschreven maar dat is nu heel wat minder als vroeger. Daar zijn nog heel wat dingen die verandert zijn tegenover vroeger. We gingen vroeger Silverster vieren (Sint Silvester was de patroonheilige van 31 december) vanaf 's avonds en deden dan de hele nacht door tot 's morgens. Om zes uur gingen we dan allemaal gelijk naar de eerste mis en nadien dan gingen we slapen. Er waren er die in de mis al sliepen want we hebben daar ooit een goede grap mee meegemaakt. Mijn kameraad was in slaap gevallen en Bêr kwam rond met de schaal voor "stoeltjesgeld", dat was vroeger zo. Bêr die duwde eens tegen mijn vriend om te zeggen dat hij iets in de schaal moest gooien. Mijn maat die schoot wakker maar die was in zijn dromen nog altijd aan 't nieuwjaar wensen denk ik en die riep heel luid door de kerk "Gelukkig Nieuwjaar". Iedereen had ons in 't oog, we schoten allemaal in onze lach maar durfden geen van allen nog omhoog kijken. Mijn kameraad was zo versteld dat iedereen hem in het oog had dat hij direct geen kleingeld vond om in de schaal te gooien. Bêr is dan maar doorgegaan zonder dat er iets in de schaal gegooid werd maar hij had wel een "gelukkige nieuwjaar" gehad. Toen we met onze vriendenkring gestopt zijn om bij nieuwjaar 's morgens naar de eerste mis te gaan hebben ze die mis om zes uur afgeschaft denk ik want die bestaat al lang niet meer.

Wigo